

# Actueel beleidsplan

## EGE visie 2025

### juni 2020

#### ■ Een gezonde kerk

Als kerk zijn we geroepen om het lichaam van Jezus Christus te zijn hier op aarde. Romeinen 12:5 zegt - *Zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.* We geloven dat een gezond lichaam groeit. Het lichaam ontwikkelt zich doordat het groter wordt, doordat het leert, doordat het ontwikkelt. En zo is het ook met het lichaam van Christus, de kerk. Een gezond kerkelijk lichaam groeit. Als we samen als kerk dat gaan uitleven wat Christus van ons vraagt, dan gaan we samen als gemeente meer op de Here Jezus lijken. Dan worden we aantrekkelijk voor mensen die zoekende zijn, die verwond zijn geraakt door het leven en die op zoek zijn naar degene die redt en bevrijdt. Die aanstekelijke kerk willen we worden.

Als kerk willen we ons daarom richten op een gezonde gemeenschap. Waar we een grote liefde hebben voor God, onze naaste en deze wereld. We geloven dat elke grote stad een grote kerk nodig heeft die een diep verlangen heeft om de stad te bereiken met het evangelie. Een grote kerk heeft uitstraling naar de hele stad. Het is laagdrempelig om een keer als gast binnen te komen en je kan evenementen organiseren die impact hebben op de hele stad.

Als EGE willen we ons hiernaar uitstrekken dat we een kerk gaan worden voor Enschede en omgeving. We geloven dat God van ieder mens houdt en dat Hij wil dat niemand verloren gaat (2 Petr. 3:9). Hoe meer mensen gaan veranderen door een ontmoeting met Jezus, hoe groter de aantrekkingskracht zal worden om op zoek te gaan naar God. Zo zal het licht van Jezus steeds feller gaan schijnen in Enschede en omgeving.

We richten ons op:

- **Groei in aantal** - *'Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren mij toe.'* (Handelingen 18:9-10)
- **Groei in diepgang** - *Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.* (Efeziërs 4:15)
- **Groei in organisatie** - *En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd.* (Efeziërs 4:11-12)

#### ■ Geestelijk leiderschap

Om een gezonde kerk te worden heb je geestelijk gezond leiderschap nodig. Paulus zei tegen de gemeente in Efeze het volgende - *En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd.* (Efeziërs 4:11-12) God

stelt geestelijke leiders aan om de gemeente te dienen, om de gemeente toe te rusten. Zodat elke gelovige in dienst komt te staan van de Here Jezus. Als dat gebeurt wordt het lichaam van Christus opgebouwd.

Op het gebied van leiderschap denken we in drie teams:

- **Leidersteam** - Dit team bestaat uit een aantal oudsten en een voorgangers team. Dit team geeft geestelijk leiding aan de gemeente. In de Bijbel kom je eigenlijk altijd meervoudig leiderschap tegen. Dit willen we in de gemeente borgen. Het leiderschap ligt niet in handen van 1 persoon, maar bij een team van personen. Het leidersteam bestaat uit degenen die zich richten op het woord en gebed. Daarnaast geven ze geestelijk leiding aan de gemeente en dragen ze eindverantwoordelijkheid.

In de Bijbel zitten de oudsten bij de poort. Dit betekent dat ze waken over de gemeente. Ze weten wie erin en eruit gaan. Daarnaast spraken de oudsten ook recht over het volk. De oudsten hebben de verantwoordelijkheid om de eeuwenoude waarheden van de Bijbel te vertalen naar de gemeente van nu.

Het voorgangersteam bestaat uit 3 mensen die (deels) betaald worden. Het voorgangersteam geeft dagelijks leiding aan de gemeente, elk met een eigen verantwoordelijkheid en focus. Grote beslissingen worden meegenomen naar de andere oudsten. Dit team zal samen grotendeels het onderwijs verzorgen op de zondagen, aangevuld met andere sprekers.

Het voorgangersteam in de EGE bestaat uit:

- Voorganger Discipelschap - Focus op discipelschap en pastoraat.
  - Voorganger Diensten - Focus op aanbidding en gebed.
  - Voorganger Gemeenteopbouw - Focus op geestelijk leiderschap en gemeenteopbouw
- **Pastors en teamleiders** - Pastors leiden een deelgebied van de gemeente. Je kan hierbij denken aan jongeren, kinderen en ondersteunende zaken. Pastors vallen onder de verantwoordelijkheid van de voorgangers. Pastors kunnen verschillende teams onder zich hebben met teamleiders.
  - **Herders** - Herders zijn verantwoordelijk voor de eerste zorg in de gemeente. Elke herder krijgt een wijk onder zijn hoede, waar 1 of meerdere cel-groepen bijelkaar komen voor onderlinge betrokkenheid. De herder werkt aan de verbondenheid in de gemeente.

#### ■ 5 doelen

De doelen die we als gemeente hebben zijn gebaseerd op twee sleutelverzen, die door de Here Jezus aan zijn discipelen zijn gegeven:

**Het grote gebod:** Jezus zei: *"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat"*. (Mattheüs 22:37-40)

**De grote opdracht:** Jezus zei: *"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb"*. (Mattheüs 28:19-20)

Wij geloven dat door een grote toewijding aan het grote gebod en de grote opdracht er een grote gemeente ontstaat!

- Heb de Heer, uw God lief = AANBIDDING
- Heb uw naaste lief als uzelf = DIENEN
- Ga dus op weg en maak ... tot mijn leerlingen = EVANGELISATIE
- Door hen te dopen = BETREKKEN IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS
- hun te leren dat ze zich moeten houden = CHRISTUSGELIJKVORMIG

Doelstellingen van de EGE:

Gerangschikt volgens het alfabet zijn onze vijf hoofddoelen:

**A. Aanbidding:** wij vieren Gods aanwezigheid in lofprijzing, aanbidding en offerande.

**B. Betrokkenheid:** wij belichamen Gods huisgezin door een gemeente te zijn van kringen

**C. Christusgelijkvormig:** wij leren Gods volk volledig toegewijde discipelen van Jezus te worden.

**D. Dienen:** wij tonen Gods liefde naar anderen door te dienen

**E. Evangeliseren:** wij verkondigen Gods woord in de wereld

■ Aanbidding - Diensten

Wij vieren Gods aanwezigheid in lofprijzing, aanbidding en offerande. Hiervoor organiseren wij inspirerende diensten in het weekend. In elke dienst van de EGE staat Jezus centraal. Hij is het centrum van ons bestaansrecht. Het is ons diep verlangen dat Hij verheerlijkt wordt door de liederen die we zingen en de boodschap die we brengen.

We willen dat de diensten van de EGE aansprekend zijn. Dat leden van de gemeente enthousiast zijn om vrienden, familie en bekenden mee te nemen. Daarin zijn de diensten ook de poort naar de rest van de gemeente. In de dienst maken ze voor het eerst kennis met de EGE, om van daaruit stappen te kunnen zetten om verder betrokken te raken bij de EGE. Hierbij kun je denken aan een kring, bediening of pastoraat.

In de diensten van de EGE willen we inspirerend onderwijs hebben. We willen mensen aanmoedigen in het volgen van Jezus Christus. Mensen worden vanuit een diepe

bewogenheid, liefde en enthousiasme meegenomen naar het hart van onze God en Vader. De heilige Geest krijgt de ruimte om persoonlijk te spreken tot de harten van mensen.

- Betrokkenheid - Wijkgroepen

We geloven dat we in een kleinere groep dieper kunnen ervaren wat het is om onderdeel te zijn van een christelijke gemeenschap. Daarom moedigen we gemeenteleden en bezoekers aan om onderdeel te worden van de wijkgroep. Als we als kerk groter groeien, moeten we ook kleiner groeien. Daarin is een sterk kringenwerk van het grootste belang.

Op elke 3-5 wijkgroepen krijgen we een herder. Deze herder is het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden en bezoekers. Hij helpt ze een plek te vinden in een wijkgroep. Als een wijkgroep te groot wordt, helpt de herder in het splitsen naar twee wijkgroepen. In de wijkgroepen is er zorg voor elkaar en vuren de gemeenteleden elkaar aan in het navolgen van Jezus. Met elkaar wordt gebeden voor de wijk en wordt er gekeken hoe je samen getuige kunt zijn van Christus in de wijk.

- Christusgelijkvormigheid - Pastoraat en discipelschap

Als gemeente willen we elk mens helpen om meer op de Here Jezus te gaan lijken. Dit betekent een weg inslaan van herstel, groeien in de kennis van wie God is, leren te wandelen in de voetsporen van Jezus.

We willen daarom de komende jaren werken aan een sterk counselingsteam. Mannen en vrouwen die geroepen zijn om zorg te dragen voor het kwetsbare in de gemeente. Vanuit een diep kennen van wie God is, mensen helpen om te gaan wandelen in de waarheden die de Bijbel ons verkondigt.

In onze cultuur komt het steeds meer voor dat mensen verstrikt raken in het web van de duisternis. Als kerk zijn we geroepen om mensen te leiden naar de vrijheid. Hierin is een sterk bevrijdingswerk noodzakelijk. We bieden mensen aan om door een traject van bevrijding heen te gaan. Daarnaast bieden we cursussen aan waarin we grotere groepen naar de vrijheid in Christus kunnen leiden.

In eerste instantie willen we vanuit grote thema's die we aanbieden in de diensten, concrete cursussen aanbieden waardoor mensen een stuk verdieping kunnen zoeken. Als de gemeente groter wordt kunnen we gaan werken met het leerhuis, waarin je tegelijkertijd verschillende cursussen aanbiedt.

- Dienen - Gavengerichte gemeente

Paulus geeft in meerdere brieven aan dat elk gemeentelid gaven van God heeft ontvangen om de gemeente van Jezus Christus te dienen. Hier willen we ons als gemeente naar uit gaan strekken. Dat we niet dingen doen om gaten te vullen, maar dat mensen in de roeping gaan wandelen die God op hun leven heeft gelegd.

We willen een team in de gemeente gaan krijgen die zich hierop gaat richten. Mensen kunnen daar een gavencursus volgen, en ze kunnen mensen die het verlangen hebben om te dienen helpen aan een plek die past bij wie ze zijn.

Daarnaast willen we hier borgen dat we goed op elkaar letten. Bijv. door met elke persoon die een bediening doet een voortgangsgesprek te hebben. Hierin kunnen onderwerpen aan bod komen als: 'Zit je nog op je plek? Heb je zaken nodig van de gemeente om beter te kunnen functioneren? Tegen welke zaken loop je aan?'

- Evangelisatie

Als EGE voelen we ons geroepen om Enschede en omgeving te bereiken met het evangelie. Daarin willen we stap voor stap gaan werken aan evenementen die gericht zijn op de hele stad. Hierbij kun je denken aan een Kerstevent, Paasevent of een evenement specifiek gericht op kinderen of jongeren.

Daarnaast willen we door middel van de Alpha cursus goede follow up geven aan mensen die hongerig zijn en meer willen weten.

- Bereiken van de volgende generatie - Next

Als kerk hebben we relatief veel kinderen en tieners. We zien in heel Nederland dat juist deze doelgroepen afhaken in de kerk. Daarom ervaren wij een specifieke roeping voor deze doelgroepen. God heeft de volgende generatie op het oog. Het is ons diepe verlangen dat de EGE nog springlevend is over 30-40 jaar. Daarom willen investeren in de generatie die eraan komt.

Dit vraagt van ons als kerk een continue vernieuwing in wie we zijn. We kiezen ervoor om met de oude generatie de jonge generatie te dienen, voor hen te bidden en hen voor te leven de weg van Jezus te volgen. Want dat is het grootste.

Daarnaast hebben we specifieke programma's voor kinderen en tieners waardoor ze Gods hart en Gods woord leren kennen. Dit gaat gepaard met veel vreugde, vriendschap en het volle leven.

- Op welke wijze worden de inkomsten verkregen?

Op de volgende manieren ontvangen wij als kerk inkomsten:

- ❖ Giften
- ❖ Collectes
- ❖ Incidenteel verhuur
- ❖ Schenkingen

- Tot slot

We geloven dat Jezus spoedig terugkomt. Tot die tijd willen wij ons geven aan Jezus Christus en Zijn gemeente. In onze tijd willen we mensen brengen bij het hart voor God, zodat ze in hun bestemming gaan wandelen.